

□ Αν για το Τουαίην ήταν δύσκολο, εσύ έχεις το Λέξημα...

Ο διάσημος αμερικανός συγγραφέας **Marc Twain** □ ταξίδεψε ως τη Γερμανία για να μάθει τη γλώσσα που αγαπούσε. Το αποτέλεσμα ήταν μερικά σχόλια με το γνωστό, ιδιότυπο στυλ του. Κορυφαίο όλων: **«Η ζωή είναι**

**πολύ σύντομη για να μάθεις Γερμανικά»**

- „Das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen

»

.□

Στον ίδιο ανήκει και το....

**«δε γνώριζα γιατί υπάρχει η αιωνιότητα, μέχρι που διδάχθηκα Γερμανικά»**□

καθώς επίσης..

..

**«τα Αγγλικά μπορεί να τα μάθει κανείς σε μία εβδομάδα, τα Γαλλικά σε ένα χρόνο, τα Γερμανικά όμως ούτε σε μια ολόκληρη ζωή»**

.

Όμως ο Marc Twain αγαπούσε τη Γερμανική γλώσσα, τον ήχο της, τη χροιά της, τις λέξεις της, που τόσο ωραία και πρακτικά συνδυάζονται, που μπορούν μεταξύ τους τόσο απλά να δεθούν. Αυτό το θαύμαζε ιδιαίτερα γιατί πολύ απλά: **Kinder+Arzt**

**(Kinderarzt-παιδίατρος), Seh+Sucht (Sehnsucht-νοσταλγία):**□

πανέμορφες επινοήσεις του 17

ου

-18

ου

αιώνα - τόσες έννοιες μέσα σε μία λέξη που αποκτούν νέο νόημα. Και αυτό δεν επιτυγχάνεται σε άλλες γλώσσες παρά μόνο στη Γερμανική και φυσικά στην.. ελληνική.

Και αυτή τη φαντασία αγάπησε ο Marc Twain.

**Είναι όμως τα γερμανικά μια τόσο δύσκολη γλώσσα που έκαμψε ακόμα και τον υπέροχο αυτό συγγραφέα? □ Όχι □ σ τ ο □ Λέξημα!**

Ιδιαίτερα για εμάς τους Έλληνες η γερμανική γλώσσα είναι περισσότερο κατανοητή καθώς η φιλοσοφία τόσο της ελληνικής, όσο και της γερμανικής στηρίζεται στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό δεν είναι διόλου δύσκολο να την κατανοήσουμε!

Όμως δεν πρέπει να δίνουμε στο μαθητή την ψευδαίσθηση ότι είναι δυνατόν να μάθει χωρίς να κουραστεί. Καμία κατάκτηση δε γίνεται χωρίς προσπάθεια. Άλλωστε, «τά' αγαθά κόποις κτώνται». Για να αφομοιώσουμε μία ξένη γλώσσα, πρέπει να «θέλουμε» να την μελετήσουμε υπεύθυνα και με σοβαρότητα.

Όπως κάθε τι σ' αυτή τη ζωή είναι πιο απλό, όταν αποφασίζεις να τη διδαχθείς σε νεαρή ηλικία. Όμως και οι μεγαλύτεροι μπορείτε να συμμετάσχετε με... αξιώσεις σ' αυτό το υπέροχο ταξίδι, γιατί είναι μία χρήσιμη γλώσσα και γιατί τέλος, είναι η μητρική γλώσσα των περισσότερων Ευρωπαίων. Πάνω από 100 εκατομμύρια την μιλούν στην Ευρώπη και 165 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Αξιζει λοιπόν από πολλές απόψεις να την γνωρίσεις από κοντά!

**Το ερώτημα, βεβαίως, που τίθεται είναι.... Τελικά, ο Τουαίην έμαθε γερμανικά;...  
Ναι, έμαθε!**